



Infobulletin januari 2021

KBO Cuijk – Noord, Katwijk en Heeswijkse Kampen



*Wacht niet op bijzondere momenten,
maar maak momenten bijzonder!*



In Memoriam Jan van der Cruijssen

Met grote verslagenheid en verdriet heeft ons KBO-bestuur kennis genomen van het overlijden van zijn secretaris, Jan van der Cruijssen. Hij overleed in de nacht van 16 op 17 december jl. Jan was 80 jaar.

Wij leven mee met zijn kinderen, kleinkinderen, zijn vriendin Riet en verdere familie. Jan was ons boegbeeld en drijfkracht achter het Cuijk-Noordse KBO en iedereen - en niet alleen onze leden - maar vooral héél Cuijk-Noord wist, wie Jan van der Cruijssen was. Door zijn manier van werken heeft hij o.a. bijgedragen tot een flinke uitbreiding van ons ledenbestand. Hij stond altijd paraat voor zijn vereniging en niets was hem hiervoor te veel. In zijn enthousiasme heeft hij wel eens te veel "hooi op zijn vork" genomen, zodat de voorzitter hem hiervoor zelfs moest aanspreken om een stapje terug te doen.

Hij was onze "spreekstalmeester" tijdens activiteiten en vooral tijdens de kerstviering, de Ontmoetingsdag en de jaarlijkse busreis was hij de man, die alles tot in de puntjes had voorbereid en deze bijeenkomsten met humor "vol praatte". Tot het laatst toe was zijn zorg vanuit het ziekenhuis naar ons bestuur, dat de traditionele kerststollen dit jaar toch maar op tijd bij onze leden bezorgd zouden worden.

Wij zullen Jan herinneren als een integer persoon en iemand, die alles heeft gegeven voor onze KBO. Wij zijn hem hiervoor veel dank verschuldigd en zullen hem blijven herinneren als een vriend, een trouwe collega en vooral een hardwerkend KBO-bestuurder.

Zijn heengaan laat bij ons een grote leegte achter.

Bestuur KBO-Cuijk/Noord

Het secretariaat wordt tijdelijk waargenomen door Martien Peters

Email: margamartien@hotmail.nl

Telefoon: 0485 314816 Mobiel: 06 14172864

Beste leden,

Allereerst willen wij eenieder een gezond en gelukkig 2021 toewensen.

Hopelijk dat alles weer binnen de kortste keren normaal zal zijn.

Nog steeds staan onze activiteiten in de wachtkamer. Dit in het belang van ons allemaal. We horen constant de berichten over de corona pandemie. Je kunt er niet om heen. Nu dan de algehele lock-down tot 19 januari. Hopelijk dat deze lock-down een positieve uitwerking heeft in verband met de strijd tegen het coronavirus.

Ook een terugblik op het afgelopen jaar heeft nu nog geen nut. Alles werd in maart stopgezet. Dat was natuurlijk heel vervelend, maar het is wel begrijpelijk.

Toch kwam er nog een grote klap voor onze vereniging op 17 december: het overlijden van onze secretaris Jan van der Crujzen, zoals u eerder heeft kunnen lezen.



19 december jongstleden, is ons lid Mevr. Gal, 100 jaar geworden.

We hebben dit feit niet onopgemerkt voorbij laten gaan.

Zij heeft inmiddels bezoek gehad van een van onze bestuursleden.

Het kruiswoordraadsel

Sinds enkele maanden wordt in ons Infobulletin een kruiswoordraadsel geplaatst. Het aantal inzendingen groeit gestaag. We hebben leuke reacties binnen gekregen van diverse leden. Dus daarom gaan we ook dit jaar er mee door. Iedere keer zullen wij 2 prijzen beschikbaar stellen. De winnaars van december, staan vermeld bij het nieuwe raadsel.

Verschijningsdata maandblad ONS in 2021

In 2020 komt het januarinumnummer 2021 van *Ons* uit in de week van 21 december 2020.

In 2021 komt de *Ons* uit in de week van:

25 januari - 22 februari - 22 maart - 26 april - 25 mei - 26 juli - 23 augustus

27 september - 25 oktober - 22 november - 27 december *Ons* van januari 2022, onder voorbehoud

Het bridgespel leren is een investering in uw toekomst en kan een hele leuke oudedagsvoorziening zijn.

Daar kunnen wij, Don en Koosje Mannem, over meepraten, we hebben het bridgen zo'n 20 jaar geleden geleerd en sindsdien spelen we enkele avonden per week bij enkele clubs.

Sinds mei 2019 zijn we verhuisd vanuit Amsterdam naar Cuijk en zijn meteen lid geworden van de plaatselijke ouderenbond Cuijk-Noord, onderdeel van de KBO-Brabant.

We wonen naast één van de zeer enthousiaste medewerkers van deze bond en werden gepolst om wellicht een activiteit te organiseren en kregen het idee om een bridgecursus te geven bij voldoende animo. Na wat rondvragen en een oproep in het Infobulletin van onze KBO afdeling, bleken er best geïnteresseerden te zijn. Ik ben me toen gaan verdiepen in het geven van een cursus via de bridgebond. We zijn gestart met 12 personen en het werden er uitein-

delijk 20! Het was voor mij ook nieuw en dus best een hele opgave. Maar door zoveel geïnteresseerden was ik voor mij zelf wel verplicht er een succes van te maken.

Helaas, na 4 succesvolle avonden werd er een corona-lockdown afgekondigd en moesten we wel stoppen met de cursus. Ikzelf ben longpatiënt en dus zeer terughoudend om de cursus weer op te starten. Nu moet ik de cursisten teleurstellen omdat we op korte termijn nog niet verder gaan. Zo gauw de omstandigheden weer gunstig zijn, wil ik er graag mee verder gaan, maar voor nu: **even niet!** We gaan dan **de hele cursus weer** opnieuw opstarten.

Om het bridgespel te leren is best een uitdaging, maar als je eenmaal de basisregels onder de knie hebt, ben ik ervan overtuigd dat dat de cursisten er mee door willen en dat is dan ook de opzet van onze KBO. De bedoeling is om een bridgeclubje te starten en éénmaal per week een gezellige middag of avond te bridgen.

Veel succes en sterkte in deze vervelende periode, maar er is licht aan het einde van de tunnel. Hopelijk zien we elkaar gauw weer, dus tot dan, groetjes van **Koosje en Don**.

Vanaf 1 december 2020 is iedereen verplicht een mondkapje dragen. Geldt dat ook voor mensen met een beperking of ziekte?

Vanaf 1 december moet iedereen verplicht een mondkapje dragen in openbare gebouwen. Bijvoorbeeld in winkels, stations, luchthavens of de bibliotheek. Dit geldt in principe ook voor mensen met een ziekte of beperking.

Uitzonderingen

Kunt u vanwege uw zichtbare of onzichtbare beperking of ziekte geen mondkapje dragen? Dat is bijvoorbeeld wanneer u:

- Niet in staat bent een mondkapje te dragen of op te zetten. Bijvoorbeeld door een aandoening in uw gezicht.
- Door het dragen van een mondkapje last krijgt van uw gezondheid. Bijvoorbeeld door een longaandoening.
- Wanneer u erg in de war raakt door het dragen van een mondkapje. Bijvoorbeeld als u een verstandelijke beperking of psychische aandoening heeft. Ook uw begeleiders hoeven dan geen mondkapje te dragen.
- Doof of slechthorend bent en u moet kunnen liplezen. Dat geldt voor u maar ook voor de ander die u spreekt of helpt.

Kaartje als bewijs dat u een uitzondering bent

De overheid heeft samen met cliëntenorganisaties een kaartje gemaakt. Daarop staat dat u onder de uitzondering van de mondkapjes-plicht valt. Dit kaartje kunt u als eerste laten zien aan een handhaver of controleur. Het kaartje is te downloaden.

Op de website van Vilans treft u alle informatie aan.

www.vilans.nl/leven-in-coronatijd-als-je-risico-loopt#item1

De winnaars van de puzzel in december 2020 zijn:

Sjaak Lukassen en Wilma Arntz.

Zij krijgen het Kerstpakket tegelijkertijd met het Kerstbrood thuisbezorgd.

Nu maken we kans op een van de twee kadobonnen. Oplossingen naar: margamartien@hotmail.nl

Breng letters uit de puzzel over naar de hokjes met het corresponderende nummer.



©www.puzzelpro.nl

51	6	73	29	58	28	72	36	60	12	1	68
----	---	----	----	----	----	----	----	----	----	---	----

Horizontaal: 1 katachtig roofdier 5 imitatie 10 sporthemd 11 gedeelte 13 grote bijl 14 boerenbezit 16 boom 18 pausennaam 19 muzieknoot 20 troubadour 23 overdreven 24 dierentuin in Amsterdam 26 fut 27 snedig 29 voorspoed 31 rustteken 32 afslagplaats bij golf 34 eikenschors 36 moerasvogel 37 grappenmaker 39 amfibie 40 boomvrucht 41 gravin van Holland 42 kort geleden 43 Europeaan 44 loterijbriefje 46 woonboot 48 huidverdikking 51 zoete lekkernij 53 moeder van Jezus 55 plechtige gelofte 57 luchtsprong 59 plus 60 fiets met hulpmotor 63 Eerste Kamer 64 muurholte 66 groet 67 Bijbelse priester 68 een zeker iemand 69 nauw 71 vervallen woning 72 keukengerei 73 kampeerwagen.

Verticaal: 1 speciale speelkaart 2 indien 3 Japans bordspel 4 pl. in Duitsland 6 werelddeel 7 a priori 8 slangvormige vis 9 Grieks eiland 10 slagvaardig 12 claxon 14 zienswijze 15 loofboom 16 stuk grond 17 drankadem 20 Chinees gerecht 21 scheepstouw 22 deel v.h. oor 25 schouwburg 28 vernier 30 schoenvorm 31 ontvangkamer 33 pl. in Gelderland 35 opvulmiddel 36 incident 38 deel v.e. korenhalm 42 uit naam van 43 groot hert 45 snack met ham en kaas 47 gefrituurde vleesrol 49 claim 50 onverschrokkenheid 52 brandbaar mengsel 54 geestdrift 55 in hoge mate 56 aanwijzend vnw. 58 mannenstem 61 woestijnbron 62 profeet 65 vruchtennat 68 glorie 70 Frans lidwoord 71 knokploeg.



Een Engels ontbijtje

Een Hollandse "verrassing", maar een Britse tegenvaller!!

Onze vakantie-reizen gingen in de jaren '70 en '80 meerdere malen naar het vaste land van Spanje. In 1980 zijn we daar eens van afgeweken en boekten we een trip naar het eiland Ibiza, behorende tot de Balearen en gelegen ten oosten van Spanje.

Maar ook het eiland Mallorca stond menigmaal op ons vakantielijstje. Het eerste Spaanse uitje was enige jaren eerder - toen nog met de kids - naar het welbekende Benidorm. Maar waarom nu naar Ibiza dan? We hadden al gehoord over de hippie-cultuur aldaar. Maar of het zien van de Muscical-Hair heeft bijgedragen tot dit Ibiza-bezoek? Het zou ermee te maken kunnen hebben. Maar of wij er dan ook zo gekleed zouden hebben bijgelopen? In ieder geval hebben we er wel enige keren de hippie-markt bezocht.

Maar.... olé!!, nu de rest van het verhaal.

Wanneer we op Aeroporto Ibiza landen is het verre van vakantie-stemming; het regent er op los met een daarbij striemende wind. En de jasjes dan? Nou, die zitten fijn én droog onder in de koffers, dus dan weet je het wel. Zeiknat!!, en niet te zuinig! Maar het zou 30 graden zijn? Ja, maar niet vandaag dus. De plaats is Sa. Eulaila de Rio en Tres Torres is ons hotel. Hier heeft men de verwarming toch maar even aangezet, zodat de gasten er niet meteen weer vandoor zouden gaan, denk ik. 's Avonds bij het diner - er is is gedekt voor 4 personen - krijgen we tafelbezoek van een Brits stelletje, dat op huwelijksreis is. Zij stellen zich voor als Keith en Helen Scott uit Londen. Het klikt zo goed tussen ons vieren, dat we rest van ons Ibiza-verblijf alles samen zijn blijven ondernemen. Na 15 dagen zee en toch ook de zon, hoewel die ons de eerste 3 dagen in de steek liet, nemen we afscheid van de holiday-vrienden. Maar voordat we vertrekken nodigen we hen nog uit voor ons 25-jarig huwelijks-feest, het jaar erop in juli. Maar ons honeymoon-stel kan daar op dat ogenblik niet positief op reageren; die hebben nu wel andere dingen aan hun hoofd. We blijven in ieder geval schriftelijk contact houden.

In april het jaar daarop komt er bericht uit London met de vraag of de uitnodiging voor de "party" nog open staat. Natuurlijk, is ons antwoord en op 9 juli worden de trouwgasten op het Centraal station in Amsterdam welkom geheten. Ons beste Engels wordt voor de dag gehaald en handen en voeten helpen nog beter om de conversatie te vergemakkelijken. Wij stellen hen hun nachtverblijf (de achter-logeerkamer) ter beschikking en krijgen lovende woorden toegezwaaaid van: "very beautiful and large. Op dat moment begrijp ik nog niet, waarom men dat zo groot vindt.

Op de ochtend van de feestdag kom ik, nog niet geheel gekleed, uit de badkamer - denkende dat de gasten nog in Morpheus' armen liggen - maar onverwachts ontmoet ik er mijn Britse gaste. Zij ziet direct mijn schrikreactie en zegt met een hoog ondeugend ochtendstemmetje: "That's a suddenly unexpected Dutch surprise, but that doesn't matter". ("Dat is een plotse-ling onverwachte Hollandse verrassing, maar dat geeft niet, hóór").

Ja, dat zal wel, maar toch spoed ik me met een rood hoofd de slaapkamer in. Heb ik wéér!!.. Aan de ochtendtafel komt de badkamerscène nog even ter sprake, maar het uitgebreide ontbijt vindt men belangrijker en....., dat is het ook!!! Het huwelijksfeest is voor hen een amazing party, lovely en delicious. En vooral het diner krijgt van onze gasten een double ten! De entertainment-keyboardman verwerft met zijn vocalisten veel lof, wat onze logeergasten weer uitnodigt voor de evergreen "Green, green gras of home"-dans. Tegen 2 uur 's nachts komt er een einde aan het feest. En..... Cuijk blijkt bovendien voor de Scottjes een beautiful plaats te zijn. Zij blijven er dan ook 5 dagen onze gasten en wij "slepen" hen overal mee naar toe en Best is de laatste plaats, voordat wij hen in Eindhoven op de trein naar Amsterdam uitzwaaien. Ons tegenbezoek is een paar jaar later. Met de Olau Line vanuit Vlissingen vertrekken we 's avonds om 21.00 uur naar Sheerness, waar we op de ochtend daarop om 07.00 uur van boord gaan. Van daaruit treinen we naar Londen. Op het Waterloo-station in Londen nemen we, volgens afspraak, telefonisch contact op. En dan horen we, dat men ons niet kan komen afhalen. Wegens bezoek van de paus is alles hermetisch afgesloten. Ons wordt geadviseerd om de metro te nemen naar het Wembley-station, alwaar we zullen worden verwelkomd. We moeten wel wennen aan de snelheid, waarmee de metro-deuren sluiten, want voor je het weet, sta je met óf zónder je koffertje weer op het perron. Het stelletje heeft een piep-klein koopflatje in Londen, waar we 2 nachten en drie dagen verblijven. Na de lunch gaan we sight-seeën en shoppen we in het Harrods-warenhuis. 's Avonds nemen ze ons mee naar hun stam-pub, waar we enkele uren verblijven. Maar dan! Als er aanstalten wordt gemaakt om het bed op te zoeken, blijkt, dat dát voor ons uitdraait op een regelrechte tegenvaller, ofwel een nachtmerrie. Omdat men zo klein woont, slapen wij in de living room en niet, zoals gebruikelijk in de bedroom. Op zich is dat niet zo erg, maar ik slaap op 2 stoelen en mijn wederhelft op een campingbedje, dat bij elke beweging omkiepert. Een cakewalk is er niets bij. Dus van slapen is niet veel gekomen en we weten, dat er nog een nacht komt. We krijgen heftige hallucinaties als we aan ons eigen Hollandse bed denken. (En daarom vond men onze logeerkamer dus zo groot!!) De volgende dag bezoeken we de universiteit in Oxford, zo'n anderhalf uur rijden van Londen, waar ze beiden hebben gestudeerd. De laatste dag picknicken we in het Hyde Park en aanschouwen we de ceremonies bij het aflossen van de wacht bij het Buckingham Palace. Dan wacht ons nog één horror-nacht, waar we tegen opzien en hopen dat die gauw voorbij is. De terugvaart is nu overdag en wij verblijven op het buitendek, omdat het weer dat toelaat en je zult het geloven of niet, we dutten zelfs een paar keer weg. Wat zou daarvan toch de oorzaak zijn geweest?!! Toch is het 3-daags Engels uitje al met al een mooie gelegenheid geweest om onze Ibiza-vrienden weer eens te ontmoeten. Zij hebben ons het Britse van alledag laten zien met hun gebruiken en gewoontes.

Maar bedroom is voor ons altijd een lelijk Engels woord gebleven!!

JvG