



Helpende handen gezocht !

INFOBULLETIN februari 2021 KBO Cuijk Noord, Katwijk en Heeswijkse Kampen

EN TOEN WAS JAN ER NIET MEER.....

Zoals u in het Infobulletin van januari heeft kunnen lezen, is onze secretaris plotsklaps overleden. Hij was niet alleen onze secretaris, hij was ook onze duizendpoot!

De reiscommissie, de ontmoetingsdag, de Kerstviering, en zo kunnen we nog wel een tijdje doorgaan. Jan was wel altijd ergens bij de organisatie betrokken!

Jan heeft een vreselijk groot gat achtergelaten, wat we toch met zijn allen moeten zien te dichten. Dit zal echter een hele klus worden!

Ook onze voorzitter heeft het advies gekregen om het rustiger aan te doen, dus ook zal er naar een nieuwe voorzitter gekeken moeten worden.

Nu komt al het werk, wat voor onze KBO afdeling gedaan moet worden, op slechts een paar mensen neer.

Wij zijn ook bang, dat deze vrijwilligers op den duur zullen afhaken, omdat zij te veel van hun vrije tijd in onze KBO activiteiten moeten steken.

Diverse commissies kunnen nog de nodige handjes gebruiken. Denk bijvoorbeeld aan het kienen of kaarten, maar ook aan de kerstviering of de ontmoetingsdag.

Wij vragen u dan dan ook dringend uw hulp om ons te helpen bij het zoeken naar nieuwe vrijwilligers. De invulling van het werk gebeurt in nauw overleg met degenen die zich aanmelden.

Zodoende kunt u de dingen doen die u leuk vindt en/of goed kunt. Maatwerk dus.

Alleen ga je sneller, maar samen kom je verder

U kunt contact opnemen via email margamartien@hotmail.nl of telefoon 06 49148696

De jaarlijkse algemene vergadering zal, door de ontstane situatie en door de corona pandemie, uitgesteld worden tot tenminste april 2021.

Omdat er nu plotseling diverse zaken tijdelijk overgedragen moeten worden, kunnen er vertragingen ontstaan in de afhandeling daarvan.

We danken u alvast voor uw begrip.

De maandelijkse puzzel

Na loting hebben de volgende deelnemers de twee kadobonnen van de puzzel van januari 2021 gewonnen: **Hans Klomp en Max Maselaman**. Zij zullen deze tegelijkertijd met de ONS van februari ontvangen.

We gaan nu ook weer voor twee kadobonnen puzzelen.
Stuur uw oplossing naar margamartien@hotmail.nl



©www.puzzelpro.nl



AASETER AGEREN ALBINO BEULEN BEWEGING BORDES CREATINE
DAGVLINDER DELER DOKKEN DONATIE DOORKOMEN DRIEBANDEN EICEL
GAREN GOKJE GRIET HIAAT HOGESCHOOL HORIG INBOETEN IRRITANT
KOETSJE KORAN KRUISBOOG LEESWOEDE MELKDISTEL NABLOEI NOTIE
ONTZAG ONZIN PANTYKOUS PARDON PASEN PERSEN PICOBELLO PIOEN
REGAAL SANITAIR STORTBUIEN TOTAAL ZUINIGHEID



JOIN^{THE} CLUB

Geachte heer, mevrouw,

Wij willen graag een ernstige vorm van oplichting bij u onder de aandacht brengen. Met name senioren worden hierbij benaderd door oplichters. Het gaat over een nepafpraak voor het coronavaccin. Als u kans ziet deze informatie onder uw leden verder te verspreiden, graag! Een gewaarschuwd mens telt voor twee!

Wellicht heeft u het al in een van de regionale kranten gelezen. In de editie van 20 januari van het Eindhovens Dagblad is een interview met KBO-Brabant opgenomen.

Waar gaat het om?

Oplichters in de periode van vaccinatie tegen corona

De daders doen zich (bijvoorbeeld) voor als 'Team Thuiszorg' of 'GGD'. Of het is zogenaamd een gezamenlijke actie van huisartsen, Thuiszorg en GGD. Mensen worden gebeld om een

(nep-)afpraak te maken voor vaccinatie tegen corona. Er wordt geld voor gevraagd. De daders hebben op elke vraag een antwoord paraat. Ze beweren bijvoorbeeld dat het slachtoffer nog een brief ontvangt, maar er moet nu wel alvast betaald worden via een digitaal betaalverzoek. Er wordt beweerd dat de verzekering het terugbetaalt.

Trap er niet in, want het zijn allemaal leugens om mensen geld afhandig te maken.

De coronatest en het vaccin zijn altijd gratis!

Hoe het echt werkt:

De GGD's vragen nooit geld voor coronatesten of vaccinaties. Zodra u aan de beurt bent voor het coronavaccin ontvangt u een brief van de GGD. In die brief staat een telefoonnummer, u belt zelf naar de GGD om een afspraak te maken.

Vertrouw altijd op uw 'niet plus gevoel'

Waar kunt u terecht?/

KBO-Brabant wil u natuurlijk altijd te woord staan maar soms moet er snel gehandeld worden. Maak geen geld over, hang op en meld het allereerst bij de politie.

Heeft u wel geld aan oplichters overgemaakt, bel direct uw bank. Soms kunnen zij het betaalverkeer nog stopzetten. Ook kunt u terecht bij de fraudehelpdesk: 088-7867372.

Bij twijfel kunt u altijd de GGD bellen op nummer 0800-1351. Zij zijn dagelijks (ook in het weekend!) telefonisch bereikbaar van 8.00 tot 20.00 uur.

Voor ouderen en mensen met een beperking is een aparte website gemaakt,

[Leven in coronatijd als je risico loopt | Vilans](#)

Met vriendelijke groet,

Edith Mostert, Beleidsmedewerker

T : 073-6444066 E : emostert@kbo-brabant.nl W: www.kbo-brabant.nl

Geef bij beperkt bezoek en avondklok extra aandacht aan senioren

Nu het kabinet heeft besloten tot slechts één bezoeker en een avondklok (mits de Kamer instemt), doen we een dringende oproep: families, ga met elkaar in overleg hoe je toch in contact kunt blijven met je (groot)ouders op leeftijd.

De aangescherpte coronamaatregelen kunnen het gevoel van eenzaamheid bij sommige ouderen natuurlijk verder versterken, bijvoorbeeld als (klein)kinderen na het werk niet meer even langs opa en oma kunnen. Dat betekent dat die maatregelen in ieder geval zo kort mogelijk moeten duren om verder sociaal isolement van die ouderen te voorkomen.

Ook moet de invoering van die extra maatregelen samengaan met een oproep om in contact te blijven met ouderen, bijvoorbeeld via videobellen of andere creatieve oplossingen.

Ga met elkaar in overleg

We geven families het advies: ga met elkaar in overleg hoe je ook onder deze nieuwe omstandigheden toch regelmatig contact met elkaar kunt houden. Als je dat niet expliciet doet, kan het gevaar bestaan dat families passief blijven en maar even niets doen. En kijk in deze tijden ook extra om naar mensen op leeftijd in je omgeving die zelf geen (klein)kinderen hebben.



Aan alle column lezers en – lezeressen.....

Mijn maandelijkse column, die u ook nu in deze Info van KBO-ONS aantreft – de allerlaatste – zal tot het verleden gaan behoren.

Twee, misschien – drie jaar geleden – was dat ook het geval. Toen vond ik al, dat het ná ongeveer 14 jaar mooi was geweest. Maar op aandringen, destijds, van enkele bestuursleden én leden uit de KBO zelf, heb ik op dat tijdstip besloten hiermee voor onbepaalde tijd te willen doorgaan.

Zeker als column-schrijver moet je altijd zorgvuldig omgaan met je eigen woordkeuze.

Want dat is belangrijk om je mening te verduidelijken. Hierover, beste lezers, heb ik altijd gewaakt, zodat mijn eigen woorden zich ook nooit tégen mij hebben kunnen keren.

Daarbij, zo'n maandelijkse bijdrage moet daadwerkelijk voldoende lezers amuseren, zo niet, dan moet je daarmee stoppen. En die tijd is nu definitief aangebroken. Hiermee komt er voorgoed een einde aan mijn maandelijkse inbreng aan de Info van het Cuijkse KBO-Noord.

Mogelijk, dat er in de toekomst een opvolger voor mij deze plaats zou kunnen innemen. Maar daar momenteel invulling aan geven, is niet aan mij.

In ieder geval hoop ik, dat ik in al die jaren met mijn column-aandeel de Cuijkse KBO-gemeenschap een beetje heb kunnen “plezieren”.

Jan van Gils



Gekkgheid op de "kranten-vloer"

In een krantenleven, doen zich, evenals bij andere beroepen natuurlijk, komische momenten voor. Iedereen zal dat wel eens hebben meegemaakt. Ook mij overkwam dat. Na tien jaar als beroepsmilitair werkzaam te zijn geweest, stapte ik in 1962 over naar een burgerbaan bij de krant. En het eerste voorval vond al in de derde week na mijn aantreden plaats.

Een van mijn collega's was een spastische jongeman van 25 jaar, die het moeilijk had met zich voort te bewegen. Verder was het een gewone, intelligente, jonge knul. In het begin werd hij altijd door zijn zus naar zijn werk gebracht. Wat later kwam hij zelf met een aangepast Dafje naar de krant, wat hem ook meer vrijheid gaf. Op zekere dag was hij al een tijdlang niet meer op de afdeling gezien, na kennis te hebben gegeven, dat hij naar het privaat moest. Toen iemand aan onze chef mededeelde, dat hij op het toilet gekreun had gehoord, wist hij meteen wat er aan de hand was. Ik toen nog niet. Met een loper heeft men de betreffende lokatie geopend en het slachtoffer uit zijn benarde situatie gehaald. Betrokkene was namelijk door de bril gezakt en in de pot terecht gekomen. Zichzelf daaruit "bevrijden", dat lukte hem niet. De hulpverlener, die trouwens tijdens militaire dienst bij de geneeskundige afdeling zat, heeft hem toen vakkundig meteen zijn billen verzorgd. Even daarna kwam deze helper onze afdeling weer binnen en vertelde wat was voorgevallen en zei daarop flemend: "Onze nieuwe collega, (ik dus), is de eerstvolgende op het lijstje, die deze klus dan moet gaan klaren. Dit hoort namelijk ook bij onze werkzaamheden". Meteen veerde ik op en riep direct vol vuur: "Ja, hoor eens hier, dat kun je wel mooi op je buik schrijven, dit kun je écht wel vergeten, want...eh....". Ik werd direct onderbroken door een hels kabaal en iedereen gierde het uit. Deze malligheid flikte men bij iedereen, die als nieuweling op de afdeling kwam werken. Maar, wéér was er dus iemand in dit geintje getrap.

Het voorval heeft daadwerkelijk ook éénmaal plaatsgevonden, maar men gebruikte deze gebeurtenis telkens weer om er nieuwkomers mee te "jennen".

Het is februari 1981. De landelijke krakersdag wordt in Nijmegen "gevierd". Het hele centrum lijkt wel een oorlogsgebied. Het is 07.00 uur in de morgen en ik begeef me vanaf het station naar de krant. Tussen de pelotons van de ME, die toch wat nerveus zijn, loop ik het park door, de kortste weg naar mijn werk. Op mijn afdeling aangekomen hangt ook daar een gespannen sfeer, want men is bang, dat losgeslagen krakersgroepen zich willen uitleven op de krant. Tijdens de lunchpauze ga ik met collega's de stad in. Het is er overvol met krakers, nieuwsgierigen, politie en militaire voertuigen. Alsof er een oorlog moet worden uitgevochten. Uit een van de straten van deze stad komt opeens een groep "kraaksters" ons tegemoet. Ze zingen krakersliedjes en zwaaien met vlaggen naar de menigte. Plots zie ik, dat één van de meisjes de groep verlaat, regelrecht mijn kant opkomt en mij uitbundig zoent. Verbaasd kijk ik haar aan en mijn mede-krantenmannen fronsen hun wenkbrauwen en verdenken mij er meteen van, dat ik heul met de "vijand". Maar zij horen net niet, wat het meisje met de gebreide muts, die zij ondertussen even heeft afgezet, tegen mij zegt: "Hallo, oom, fijn dat ik je hier zie, maar veel praten kan ik nu niet, want we

moeten verder". En weg is ze, naar het middelpunt van de stad, waar een ware veldslag woedde, die tot laat in de nacht voortduurde. Voor mijn nicht uit Amsterdam is dit trouwens een afgesloten periode uit haar leven. Maar voor mij had deze landelijke krakersdag echter wel een "kranten"-staartje. Later in de middag werd ik namelijk op het directie-bureau ontboden. Men had uit goede bron vernomen, dat ik me had ingelaten met de krakersbeweging en dat ik zelfs in het openbaar had staan kussen met een van hen. Ik heb echter na uitleg opgelucht en naar waarheid kunnen meedelen, dat het mijn Amsterdamse nicht was, die ik in het heetst van de strijd had ontmoet en dat er verder niets aan de hand was. Op mijn afdeling echter, moest ik natuurlijk de nodige flauwe opmerkingen hierover aanhoren.

Bijnamen. Bij het dagblad zou het bijna een eer zijn geweest, wanneer je een bijnaam had. Gelijk moet ik erbij zeggen, dat dát alleen gold voor de technische afdelingen, waartoe ik ook behoorde. Bij administratie en redactie waren nagenoeg geen "Nicknames" bekend. Zo heette de personeelschef Pont, maar passeerde de man op de zetterij, dan werd er geroepen: "Kijk, daar loopt Halve Kilo" of een van onze collega's, die nogal kaal was en tot Badmuts werd gebombardeerd. Vele namen hadden ook een achterliggende betekenis, maar Cakesneetje, weet ik nu nog steeds niet, waar dat vandaan kwam. Voor mij had mijn bijnaam De Grijs Duif wél een duidelijke pointe. Blootmans. De eerste keer, dat ik daar kennis mee maakte was op een avond, de dienst was net begonnen. De kopij van editie Twente krijg ik op mijn bureau. Enige regels zijn totaal onleesbaar en voor opheldering adviseert mijn chef me bij de kopijverdeling te rade te gaan. "Vraag maar naar Blootmans," zegt hij. Beleefd als ik ben, spreek ik hem aan: "' Mijnheer Blootmans, kun je.....". Maar betrokkene, die door menigeen al op de hak wordt genomen, schiet meteen uit z'n slof: "Hé, ben je besodemieterd, moet jij soms een trap ónder je blote....., en als je mijn naam niet weet, dan....eh"... en dan heeft hij het door, "Ja, vriend, ze hebben je er op de afdeling mooi ingeluisd hé?" Zijn echte naam was trouwens gewoon Jansen, maar.... hij had wel een kale kop! Frits Envelop: om nooit meer te vergeten! De man zag je de hele dag met papieren onder zijn armen het hele bedrijf doorlopen. En kwam je hem per ongeluk bij de redactie tegen, dan had hij nog steeds dezelfde papierwinkel bij zich, die hij na werktijd weg legde. De volgende morgen nam hij het identieke stapeltje weer mee vanaf zijn bureau. 't Is bijna niet te geloven! Pa Pinkelman, dat was een directielid. Van hem is ook een komisch voorval te melden. Op de zetterij bevond zich vlak naast de foto-afdeling een kleine opmaaktafel voor de advertenties. Hier was De Mol werkzaam, een man van weinig woorden, maar vlug "aangebrand". Op zekere dag had iemand zijn middaglunch - o.a. een paar warme broodjes - zoek gemaakt. Hij brulde de afdeling bij elkaar, dat ie de schuldige flink zou "peren". Nou wil het geval, dat juist op dat moment het staflid bij de foto-afdeling een nieuwe aanwinst kwam bekijken, dat achter een zwart gordijn was geplaatst. De lokatie was klein en er was amper plek voor 2 personen. Dat kon je ook goed zien, want een silhouet stak met zijn achterste tegen het bollende gordijn aan. Totdat de Kokosnoot, de machinezetter met een bar groot hoofd, (die verdomd goed wist, dat de directie-afgevaardigde zich daar bevond) tot de woedende Mol zei: "Weet je, wie verantwoordelijk is voor het ontvreemden van jouw broodjes?. Hij daar," en hij wees naar het uitbollende gordijn. De man liep meteen rood aan, gooide woedend zijn grafisch gereedschap neer, nam een aanloop en schopte met zo'n kracht tegen het zwarte voorhangsel, dat de man hierachter mét gordijn en al uit het kleine kamertje tuimelde. En die man: dát was de betreffende Pa Pinkelman, dus "Verdomde kerel"!, was het enige wat de man er in eerste instantie kon uitbrengen. Na uitleg is alles gelukkig met een sisser afgelopen. Maar de Kokosnoot heeft wel even in zijn piepzak gezeten.

En de Mol? Die had geen honger meer!

JvG

We willen Jan hartelijk bedanken voor de mooie verhalen, die maandelijks in ons INFOBULLETIN verschenen. We zullen de verhalen van Jan erg gaan missen. Daarom publiceren we zijn column, die hij special heeft geschreven voor onze website.

Het ontstaan van KBO-Cuijk/Noord, Katwijk en Heeswijkse Kampen en onze voorgaande praeses en huidige voorzitter.

Onze afdeling KBO-Cuijk/Noord, Katwijk en Heeswijkse Kampen is met ingang van het nieuwe jaar 2018 met een website op het internet verschenen. Op deze manier proberen wij onze afdeling nog meer van dienst te kunnen zijn. Wij hopen dan ook, dat het zal bijdragen aan onze vereniging. Mogelijk, dat het tevens zal kunnen leiden tot een nog verdere uitbreiding van ons ledenbestand, dat in december 2004 ruim 200 bedroeg. Nu is dat tegen de 400. De KBO's waren er aanvankelijk voor mensen vanaf 60 jaar en ouder. Die leeftijd is nu verlaagd naar 50 jaar.

De KBO is de grootste seniorenorganisatie van het land en bestaat uit verschillende afdelingen, zelfs bij u in de buurt dus. Zij biedt raad en ondersteuning bij het verkrijgen van financiële rechten en belastingteruggave. Zij zet zich voorts in voor uw belangen op landelijk, provinciaal én plaatselijk niveau. Onze afdeling organiseert jaarlijks, tesamen met KBO-Centrum een bustocht; wij vieren gezamenlijk onze kerstmiddag en Ontmoetingsdag. En ieder jaar ontvangen onze leden een kerstractatie. 11 Keer per jaar krijgt u onze ledenmagazine ONS in de bus.

Voor de liefhebbers zijn er kien- en rikmiddagen; wekelijks vindt er een voormiddag koersbal plaats en is er voor de dames een handwerk-voormiddag gepland.

Maar even gaan wij nog terug naar het verleden – ofschoon wij natuurlijk pleiten voor vooruitzien – máár..... wij willen kort, toch onze voorgaande voorzitters nog benoemen. Uiteindelijk zijn zij het geweest, die onze vereniging hebben gemaakt, zoals die er nu heden ten dage voorstaat. Sinds de oprichting van onze KBO zijn wij thans toe aan de vijfde voorzitter.

De heer B.Berretty was de 1e voorzitter van onze afdeling vanaf circa 1973 tot 1988, gevolgd door K. van Balkum, die deze functie ambieerde van 1988 tot 1996. Van 1996 tot 1997 is B. Berretty nog tijdelijk waarnemend voorzitter geweest.

Checkpoint was de thuisbasis, waar onze vergaderingen en bijeenkomsten werden gehouden. W. Arts, die vervolgens de "hamer" hanteerde van 1997 tot 2003, was de derde KBO-voorzitter. Hij werd opgevolgd door A. Lukassen, die van 2003 tot 2015 ons bestuur voorzat. Onder zijn voorzitterschap is er nog een poging gedaan om meer culturen bij onze Cuijk/Noordse KBO te krijgen. Oudere mensen met een andere nationaliteit mogen immers ook niet vereenzamen. Maar dat is helaas bij een ijdele poging gebleven.

Ondertussen had de gemeente onze thuisbasis Checkpoint gesloten na discussie met dát bestuur. Het Kompas (destijds nog zo genoemd) werd nu de plek, waar de leden samenkomen. De lokatie is centraal gelegen in een veilige omgeving en veel verlichting,

iets waarvoor ons bestuur altijd heeft gepleit en wat de ouderen een beter gevoel heeft gegeven. De plaats van A. Lukassen is na jaren voorzitterschap in 2015 overgenomen door L. v.d. Bogaard, die momenteel het KBO-bestuur van Cuijk/Noord leidt. Helaas is hij gedwongen te stoppen om gezondheidsredenen.

Het bestuur vergadert maandelijks in de MFA De Valuwe. Ook de jaarvergadering en de diverse activiteiten vinden daar plaats.

De secretaris in de tijd onder voorzitterschap van W. Arts, was Th. van 't Hullenaar. Na zijn overlijden heeft de J. v.d. Crujisen deze werkzaamheden overgenomen. Jan overleed echter op 17 december 2020.

Wij hopen u hiermee een duidelijke uiteenzetting te hebben gegeven voor wat betreft het reilen en zeilen van onze vereniging en hopen u mettertijd bij onze afdeling te mogen begroeten.

Voor eventuele inlichtingen en/of aanmelding kunt u contact opnemen met ons KBO-secretariaat.

Namens het bestuur van KBO-Cuijk Noord, Katwijk en Heeswijkse Kampen,

J. van Gils



JOIN THE CLUB

